

# Pinkstercantate

BRENG MIJ DICHTERBIJ

februari - maart 2017



Teksten:

Anne Marie Dees

Koos Hagen

Mareke Kniep

Cynthia Kramer

Janet Parlevliet

Gert Jan Slump

Stijni Stoeckart

## **Deel 1        In de tussentijd**

### **1.1        De achtergeblevenen**

*Handelingen 1: 12-14*

De stad Jeruzalem brengt hen weer bij elkaar  
mannen en vrouwen, verweesd en verlaten  
sommigen rouwend, bevreesd, in verwarring  
anderen vol van belofte, verwachting  
gebed bevrijdt gelovige en twijfelaar  
van angst voor Schriftgeleerden en soldaten

### **1.2        Vertel nog eens**

Vertel me nog eens van die ene keer  
precies wat hij toen zei  
gebruik dezelfde woorden  
en breng hem weer dichtbij

De dagen duwen de herinneringen weg  
ik wil het niet, maar beeld vervaagt  
de twijfel tuurt naar binnen  
sluit de ramen, straks komen ze ons halen  
en ik weet niet wat ik zeggen moet

Kijk me in de ogen  
houd mij even vast  
vertel me nog eens van die ene keer  
en breng hem weer dichtbij

### **1.3        Emmaüsganger**

Bedroefd keerden wij huiswaarts zij aan zij  
totdat een vreemde zomaar naast ons liep  
naar binnen ging en aanlag, waarop hij  
het brood brak, met ons sprak, en ons verliet

Met ogen dicht stel ik hem weer die vraag

Als jij weggaat, kom je dan ooit terug?

en is het of ik steeds zijn weerwoord hoor

Als ik terugkom hier, ben jij er dan?

## **Deel 2      Taal van de Geest**

### **2.1      Tongen van vuur**

*Handelingen 2: 1-13*

Die morgen blaast een stormwind elke twijfel weg  
een vonk zet al zijn trouwe volgelingen  
in vuur en vlam: zo troost de man van Nazareth  
hen met zijn Geest die niet valt te bedwingen  
ze praten honderduit in vreemde talen  
in wonderlijke woorden en verhalen

### **2.2      Klanktaal**

Het zachtste suizen van de wind beweegt  
het jonge groene blad, de knop, begin  
het hout loopt uit, de gouden luchtstroom veegt  
de hemel vol van klank en kleur en zin  
de klank van toen en nu en dan en wat  
nog niet gehoord, geen weerklank heeft gehad  
Iemand herkent

Hé jij!

jouw woorden

ineens

de ander in zichzelf  
en omgekeerd en weer  
een samenspel drijft, waait  
mensen de wereld in  
Kom, laat ons gaan

### **2.3      Pinksterbede**

Kom tot mij en raak mij aan  
met overweldigende kracht  
met inzicht, uitzicht, nieuwe wegen

Geef mij de geest die inspireert  
de weg te gaan, de wereld in  
met vuur van woorden en gebaren  
een hart vol moed en idealen

## **Deel 3      Getuigen**

### **3.1      Petrus**

*Handelingen 2: 14-47*

De visserman staat ook nu weer vooraan  
hij wil zo graag, altijd zijn woordje klaar  
zo is het vroeger ook vaak misgegaan  
maar nu weet hij rotsvast: dit woord is waar  
teken van vergeving en van redding  
vuur van eensgezindheid en ontferming  
dit vergezicht, lichtend getuigenis  
van liefde, hoop en troost  
van delen van het brood  
dat er voor ieder is

### **3.2      En ik**

Omwarm, oud verhaal, mij met spirit en moed  
als hier en nu koud maakt en bang  
wek in mij toch hartstocht, een vurige vlam  
van inzicht hoe hoopvol te leven  
dan pinkstert het voort in mijn doen en mijn laten

Springlevend verhaal, waai verder en verder

En wakker ons flakkerend vuurtje aan  
om te gaan uw weg tezamen  
moge het zijn zo, amen

## Lied van Troost (met gemeente)

Laat mij een vonkje van het pinkstervuur  
laat mij met warme woorden spreken  
een heilig vuur dat niet meer doven zal  
dwars door de duisternis zal breken  
God heeft gezegd: nooit meer alleen  
Ik leg mijn trooster in jouw hart  
en op zijn vleugels mag je in de wind  
in voor en tegen zal hij liefde geven  
niet slechts voor nu, niet slechts voor even  
maar heel je leven lang

Laat mij een blaadje dansend in de wind  
laat mij met groene bomen zingen  
een luisterlied dat nieuwe woorden vindt  
zelfs in de zware wind te horen  
God heeft gezegd: nooit meer alleen  
mijn licht van liefde vast gehecht  
je mag op adem komen in dat licht  
en wordt het donker, zal het licht jou dragen  
niet slechts voor nu, niet slechts voor even  
maar heel je leven lang.