

Paasmotet

Gert Jan Slump
Geschreven voor CK Alegria

(...)
Wit, niets
missen
die komt nooit meer terug
ongelofelijk en
ontzettend stil
(...)

Een wit blad onbeschreven
men ziet de dood en rouwende
wordt alle licht vergeten
de ochtend vroeg, ontvouwende
belofte van het leven
en twijfelend vertrouwende
dan tegen beter weten

Hoe?
Lang de nacht
Hoe?
Ver de ochtend
Hoe?
IJdel hoop
Zo?
Diep de twijfel

(...)
en toch
(...)
geopend graf
(...)
litteken in de tijd
(...)

U breekt zich baan
uit mateloze stilte
levende Heer!

U breekt de doodse kilte
en tussen regels door
zien wij U glanzend aan

Ons oog valt neer
op U die staat geschreven
en uit de dood
roept U ons tot Uw leven
de opgerichte mens
de opgestane Heer!

In zwart op wit
belijden Uw getuigen
geen laatste woord
van die U hebt doen buigen
van eind tot nieuw begin
en blijft van alles dit

wit, licht
leven
door geloof alleen

Amstelveen, 26 januari 2006