

Requiem voor een kabouter

*de
gnoom in
mijn hoofd, als
een pen weg, een*

- ziel loos -

Woorden geïnspireerd door composities

© december 2009 - Gert Jan Slump

*“Dit Requiem is een ode aan de kleine dingen in het leven
waar we afscheid van nemen
keer op keer,
zonder dat we er direct bij stilstaan,
die verloren zijn, er niet meer zijn of nooit-geweest-zijn”
(Nico Ph. Hovius, januari 2009)*

1

de

man ooit

nog een kind

schreed weg in tijd

2

gnoom

lijkt wel

een zucht, lacht

springt dan en vliegt

3

in

al tijd

waait de wind

maakt groot uw naam

4

mijn

tijd en

rijm, ik wals

naar een aards eind

5

hoofd

veel is

daar te zien

van uit de ziel

6

als

zout dat

valt van hand

op zwart de grond

7

een

jas is

stuk en op

weg, dan niets meer

8

pen

vloeit inkt

slechts taal en

iets dat blijft, niet

9

weg

de top

of flank, wat

raakt me daar toch

10

een

gnoom een

naam een plaats

zien slechts een paar

11

ziel

is niets

dan een slag

in zee van tijd

12

loos

het kind

en de man

blijft, toch, het lied